

Een heel team staat klaar voor de kleine reuzenkangoeroe.



Missie:

chippen van een grijze reuzenkangoeroe.



Bewoner van ZOO Antwerpen



DIERENARTS FRANCIS

Wout is 12, komt uit Boechout en weet alles van dieren. En ook van de dierentuin. Hij herkent het operatiekwartier zelfs van de televisie, maar het in het echt zien, dat is toch wel speciaal. Vandaag hoeven we gelukkig geen dieren te opereren. Wat staat er dan wel op het programma? Het chippen van een jonge grijze reuzenkangoeroe. Onze kleine spring-in-'t-veld is intussen niet zo klein meer. Hopelijk stribbelt hij niet te veel tegen! Maar met dierenarts Francis, assistente Annelies en assistent-voor-één-dag-Wout moet het lukken zonder al te veel problemen. Geen schrik, pijn doen deze dingen eigenlijk niet. Ben je er klaar voor, Wout?

Via een deurtje en een smalle gang komen we aan de achterkant van het kangoeroeverblijf in de ZOO. Hier is Wout ook nog nooit geweest. Samen met Annelies bereidt hij alles voor. Chippen is maar een kleine ingreep.



WOUT. 12 JAAR UIT BOECHOUT

Francis brengt met een naald de chip onder de huid. Dat gebeurt in de nek, tussen zijn schouderbladen. Dokter Francis knipt met een kleine tang ook een driehoekje uit het oor van de kangoeroe. Alle kangoeroes lijken namelijk nogal op elkaar, en zo kan hij hem als hij groot is makkelijk identificeren.

Paspoort

Wist je dat alle dieren in de ZOO en in Planckendael een chip hebben? Er staat een nummer op waarmee Francis en Annelies op de computer van alles kunnen opzoeken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, kangoeroepa en kangoeroema en nog veel meer. Een soort kangoeroepaspoort dus. In de kangoeroekaft komt er nog een tekening van het driehoekje in het oor bij. Doe jij dat maar, Wout. Nooit gedacht dat je tekenkunsten ook nog van pas zouden komen!



Wout noteert alles in de kangoeroekaft.



Jawel hoor, het is een jongen!

De twee assistenten: Annelies en Wout.



Buideldier zonder buidel

Wout wil al vertrekken, maar we zijn nog niet klaar. We kennen het geslacht van de kangoeroe nog niet. Meisjes zijn makkelijk te herkennen: ze hebben een buidel. Maar een buidel vinden we niet. Om zeker te zijn dat het een jongen is, gaat Francis op zoek naar de kleine teelballetjes. Ook Wout mag even voelen. Ah ja, dat moet als je later dierenarts wilt worden. Eén, twee, jawel hoor, gevonden! Nu we het weten, kunnen we eindelijk een leuke naam bedenken. Het wordt Qamaroo.

